

## DE MEEUWEN.

---

De meeuwen kwamen mij vertellen over de winter  
Over hun zorgen en de grote kouw,  
In hele zwermen kwamen zij mij groeten  
Met hun scherp geschreeuw.  
Zij vlogen op en streken neer als op de tonen  
Van het lied der zee.  
De meeuwen kwamen vragen of ik hen vergeten was.

Waarom zien wij je nooit meer in de duinen van het Zwin,  
Of op de zeedijk als het stormt?  
Waarom wandel je niet meer langs het strand,  
En raap je geen schelpen meer?  
Wij missen jou en kijken naar je komst.  
Wij willen voor je dansen op het ritme van de golven,  
Wij roepen je zingend terug, O Kind van de zee !

Ik heb dan verteld over mijn heimwee naar de zee  
En van mijn verlangen naar de duinen.  
Toen stegen ze op en vertrokken ze weer,  
Ik bleef thuis maar mijn hart vloog met ze mee.

Laurine Vande Pitte

---

\*\*\*

Dondert het in de maand van Meert,  
In Meie dekt de sneeuw de eerd.

\*\*\*

Veel onweer in mei maakt de boeren blij!