

Knokse praat



Karoten zien goed
vod' ogen

Ja, dr is gin èen keun
dad'n bril droagt

't Was 't begin van d'eeuw en de kaasfabriek was 't middelpunt van 't Haze-gras. Fons Maertens ging er ieder dag een emmer karnemelk halen "en ik kreeg dikwijls een schelletje kaas van de Deutsche, die Maria was". Er waren Zwitsers om te melken. Er werkte veel volk, wel honderd man. Het eten werd klaargemaakt in de grote kete, voor allen die op 't Haze-gras werkten, Dane en Jan den Osse en noem maar op, bij de zetboer en bij de konterboer.

VAN POLDERDORP

Het Knokke van de 19e eeuw wordt
verteld in:

TOT

BADPLAATS

nog te bekomen
bij de schrijver
Danny Lannoy



DANNY LANNNOY