

1884 - 1984



Tekening Henry Cassiers

*de weg naar Knokke
om niet te vergeten
dat... een jaar vlug verstreken is.*

Sedert 1884 is er reeds een eeuw doorgemaald.

Zolang is het ook geleden dat Henry Cassiers (en de Cassiersstraat kwam later) het dorp tekende met de molen van uit de duinen. Nu komt de schets met "Cnoc is ier" terecht.

De haemkring zorgt er voor dat Knokke overleeft, met zijn rijke geschiedenis, en dat we ons vandaag de dag steeds als Knokkenaars kunnen herkennen.

U bent lid van "Cnoc is ier" en u ontvangt jaarlijks voor enkel 200 fr. lidgeld een brochure (Knokke onder de Oorlog 1939-45) en het lijvig tijdschrift (zoals u nu leest). In de loop van het jaar wordt nog heel wat georganiseerd, op tijd en stond aangekondigd, met Bevrijdingsmars, filmavonden, tentoonstellingen, fietstocht, e.a.

Om niet te vergeten uw lidgeld voor 1984 te betalen dan deze bijzondere bladzijde. Enkel 200 fr. voor "Cnoc is ier".

Ingesloten een stortingsbulletin: vul dit nu in !

Men kan ere-lid worden door 500 fr. of meer (liefst) te storten. De lijst met ere-leden drukken we af.

U kunt ook betalen aan een bestuurslid of in het lokaal.

Storten op één van de nrs: 478-4202601-29
280-0427920-90
001-0596593-22

Haast en spoed zelden goed.

maar met haast blijft men zeker lid van "Cnoc is ier".