



Hoe het groeide en bloeide te Knokke

„Hoe het groeide en bloeide te Knokke” is de titel van het 2e deel van de Knokse dagklapper van André D'hont

De inhoud biedt een waaijer van geschiednissen, van 't Kalf tot Hazegras en Vrede, van 't oude Zoute tot de Oosthoek, van de Magere Schorre, Papenpolderdijk tot Kerkstraat, van 't Dorp tot de Dijk. Oscar Loeyts vertelt over de oudste buurt van Knokke, waar Alfons Bouwion trouwde en Clementine haar kinderen ter wereld bracht. Jules Stroo haakt herinneringen op van de „Witten Hof” en Fans en Dolf Maertens van de Vrede het Hazegras de Zwinschorre en de Kalfduinen. ~~Wag Marius Vermeire over Jan Vermeires Hul~~ vertelt neemt men best met 'n korreltje zout maar alles vernemen we over pensjagers en smokkelaars van jachtwachter Jules Deschepper.

Met Louis Viaene belanden we in het oude Zoekte waar Nathalie Byl alles te vertellen heeft over de meisjes van weleer waar Jacobus Van Landschoot Pietje Lierman en Fons hun postjes hadden. Met Konee Sys belanden we bij moeder Siska, de Bosmannen, Willem Terny en de Deutsche Paster bezongen door Georges Rotsaert.

Marie Mengé vinden we terug op haar melkronde Fil Billiau in de Magere Schorre terwijl de historie van de Judestraat de voormalige Papenpolderdijk volledig achterhaald werd door Constant Neyts Joseph Welvaert Marie en Irma Bassens en deze van de Albertlaan door Maria Amys. Van Eugénie Spruyt, Euphrasie Waeghe en Clementina Heyneman uit Driewege en de Smedestraat bereikten we het Dorp met Theo Desmedt en Julien Decock. Georges Rotsaert blijft bij de molen van Lievens en René Waeghe, Marius Proot en Cesar Flamme in de Kerkstraat. Dan is er ook nog Wias Machiel met zoon Camille Fournier en Jan Sas, de schrik der keunestropers.

Formaat 205 x 260 mm - 350 blz.

325 illustraties, een ware verzameling. Prijs : 810 fr. Voor de leden van „Enoc is ier” : aan de gunstprijs van 600 fr. (+ verzending, 30 fr.), door storting van 630 fr. op rekening 473-2026771-14 van Antoon Ghekiere, Knokke, met vermelding op de strook 'Dagklapper uit Knokke

of bij de schrijver,
of op de Grote Ruilbeurs
in het Boudewijnentrum
november - februari

IN HET DORP

In het Dorp belanden we bij Leon Verheye Wannu de Spander Albert Neyts en Jan Desmidt. Alfons Fournier en Casen Lingier kwamen er in het eerste postgebouw waar Firmin Claeys de laatste brieven bestelde en Carlos Vermeire het eerste hotel uitbaatte. Frans Tavernier speelde voetbal en aan het Verweeplein kwam het stadhuis. De Zeeweg veranderde in Lippenslaan met halfweg de „Minerva” van Pyck. Pietje Schapers en Jules Jacobs openden hun winkel bij Van Bunnan waar ook

de eerste cinematograaf” opende. Op de Dijk kwamen de hotels, in 1896 „De Plage” van Louis Baeyens. Het Albertstrand sloot aan en dit vinden we in de mémoires van Gustave Nellens.

Als supplement in het 2e deel van deze dagklapper komen de mooiste jaren van Knokke: deze tussen beide oorlogen wanneer het aantal inwoners verdubbelde, het Zoute floreerde, Ward Vervarcke zijn gedichten schreef en Frans Desmidt burgemeester was.

dagklapper uit



André D'hont

**Hoe het
GROEIDE
en
BLOEIDE
te
KNOKKE**

VERMELDING OP DE STROOK 'DAGKLAPPER UIT KNOKKE'
OP DE GROTE RUILBEURS
IN HET BOUDEWIJNENTRUM
NOVEMBER - FEBRUARI