

CNOC IS IER



Vóór 1930 werden door Charles D'hont (1896-1981) luchtfoto's gemaakt vanuit een tweedekker. Als gevolg van het wankel vliegtuig en het toenmalige toestel met schermsluiters, zijn de foto's gedeeltelijk niet volledig scherp, maar blijven enige documenten.

BOVEN: van zuid naar noord, de St-Margarethakerk met de Kerkstraat, de Lippenslaan voorbij het Verweeplein met het stadhuis.

Op VOOROMSLAG: vanaf het noorden gezien, de vuurtoren midden de gebouwen die op de eerste dijk ogericht werden, verder de duinen bij de pas aangelegde Dumortierlaan, nog zonder de H.Hart-kerk.