

## KONINKLIJKE HARMONIE SINT CECILIA HEIST

\*\*\*\*\*

Onder de benaming 'FANFARE MAATSCHAPPIJ NOORDENKLANK' werd de huidige vereniging gesticht op het einde van de voorbije eeuw, zeker voor 1895. Het bestuur bestond toen uit de Voorzitter K. Baervoets, de Sekretaris J. Walgrave, de Penningmeester K. Bailliu en de Heren L. Van Hove, H. Vandeputte, K. Maes en Is. Lybeer als leden.

In 1908 werd het korps hervormd en kreeg het de naam 'HARMONIE ST.-CECILIA'. Voorzitter werd toen A. Van Isacker en K. Ackx als Sekretaris.

In 1933 nam Edmond Daveloose het Voorzitterschap op zich en had als Sekretaris de Heer T. Leliaert.

Toen laatstgenoemde voorzitter in 1960 overleed, nam de Heer Everaert, bijgestaan door de Heer Ackx, het roer in handen.

In 1966 had opnieuw een bestuurshervorming plaats. De Heer A. Everaert werd ere-voorzitter, de Heer K. Ackx werd voorzitter, de Heer J. Stroobandt werd sekretaris terwijl T. Leliaert penningmeester benoemd werd.

In hetzelfde jaar werd voor het eerst een beroepsmusicus als dirigent aangenomen, met name de Heer Delos. Meteen kon de 'fanfare' het predicaat 'KONINKLIJK' toegeëigend worden.

Sedert 1969 neemt de Koninklijke Harmonie St-Cecilia van Heist deel aan de provinciale muziektornooien, waarin het in 1973 promoveerde tot de tweede afdeling.

Vooral in de laatste tien jaar steeg het peil van de prestaties opmerkelijk. De onverpoosde inspanningen van dirigent, muzikanten en bestuur zijn hier niet vreemd aan. Ook de oprichting van een plaatselijke muziekschool heeft bijgedragen tot deze bloei.

Sedert 1970 geeft de harmonie ieder jaar een geslaagd Lenteconcert, dat zeer in de smaak valt bij de toehoorders.

Intussen werden de muzikanten in een nieuw uniform gestoken, en werd een nieuw vaandel gewijd.

Vanaf 1972 bezit het korps een eigen periodiek, waardoor de muzikale gemeenschap kan nedeleven met het wel en wee van de vereniging.

Met de brass band Sint Gerlach uit Houthen (Valkenburg) onderhoudt St Cecilia de hartelijkste vriendschapsbanden en herhaaldelijk hadden uitwisselingen plaats tussen beide korpsen. Overigens had de harmonie reeds ontelbare uitvoeringen in en buiten de gemeente.

Toen in 1974 het Achtverbond van de Oostkust werd opgericht, beet Heist met het eerste festival de spits af en bewees dat de amateuristische blaasmuziek ook een ware verrijking kan betekenen op cultureel vlak voor de leden.

K. Ackx  
Voorzitter