

DE ZEEMEERMIN

=====

JUNI 1929...

... in een herberg bij Maurice Vanhalewijn, gelegen op de Leopoldlaan te Heist, de huidige café Windsor.

In dit jaar had het eerste bal plaats met name in café 'de goede leeuw' bij Ingel Dejonghe in de Vlamingstraat, waar nu dancing de Fenina is.

Enkele toffe jongens kwamen op het idee een supportersclub te stichten voor de voetbal.

André Pauwels, Maurice De Groote, Camiel Vanterre en Francois Dhaese waren de mannen van het eerste uur... en de Zeemeermin werd geboren.

Naar heistse gewoonte bleven zij niet aan de wal zitten en reeds korte tijd nadien werd in Luik een mooi vaandel vervaardigd. Dit onder impuls van Jozef Vanterre (Fieste) die toen voorzitter was.

Nog in 1929 en ook wel in de stad Luik werd door de Zeemeermin op een groot défilé van verenigingen de eerste prijs weggekaapt.

De vaandeldrager of zullen we spreken van de vaandelzwaaijer... lag aan de basis van dit succes.

Een gelijkaardige prijs werd jaren later nog eens veroverd... te Oostende.

Elke zondag trok de Zeemeermin met vaandel, muzikanten en supporters naar de match van P. C. HEIST.

In 1935 is het lokaal samen met de café-uitbater Maurice Vanhalewijn naar 'Het Belgisch Hof' getrokken, waar nog steeds het lokaal is.

Het hoogtepunt van de Zeemeermin is elk jaar zeker en vast de carnavalweek. Wie kent het faneuze 'bal van de zeemeerminne' niet?

En de voetbalmatch vissers tegen plakkers?

Na de oorlog en tot in 1950 greep het bal plaats in het hotel de Bruges. In 51 en 52 was dit in content op het Canadezenplein (De Bolle).

In 1953 in de zaal van Ciné Moderne en later via Old Brussels naar de Ravelingen.

Met zijn 1.200 leden is de zeemeermin nog steeds een levende vereniging.

Het hedendaagse bestuur staat daar nog steeds berg voor.

Ero-voorzitter André Pauwels, voorzitter Maurice De Groote, ondervoorzitter Camiel Vanterre en zijn kollega-stichter Francois Dhaese, en verder nog een jongere kollega Oscar Croyf.

Sekretaris is Jacques Vanhalewijn en schatbewaarder Georges Weirynek.

De bestuursleden zijn René Ghesolle, René Gosolle, Modard Janssens, Alfred Croyf, Pierre Ackx, Gilbert De Groote en Victor Verpoorter.