



Aan onze  
Leden.



Hier zijn wij dan met ons eerste nummer van 1989...  
zoals elk jaar zijn wij een beetje aan de late kant.  
Maar ja, inschrijven van leden en ophalen publiciteit zijn er  
wel de oorzaak van.  
In elk geval danken wij U voor uw lidmaatschap.  
Op aanvraag van onze leden geven wij ook reeds een overzicht  
van onze eerstvolgende activiteiten :

- \* Op zondag 11 juni 1989 om 15 uur in de schuur van 't Boerenhof  
4e FESTIVAL VAN 'T VISSERSLIED  
Onder het motto "elk jaar beter" kunnen wij ook dit jaar nog  
méér succes hebben.  
Wij verwachten natuurlijk in de eerste plaats al onze leden.  
(Inkom is gratis).
- \* Op zaterdag 12 augustus 1989 organiseren wij dan de 25e Verjaring  
van 'T VISSERSMONUMENT.  
Wij werken nog aan het tijdschema en de bijeenkomst.  
Alvast nodigen wij U reeds hartelijk uit. Meer details zult U  
kunnen lezen in ons tweede nummer.
- \* Van zaterdag 12 augustus tot 20 augustus 1989, dus tijdens de  
Heistse Visweek richt Heyst Leeft in de Ravelingen een grote  
tentoonstelling in met als thema "Heist, van Vissersdorp tot  
Badstad". Op blz. 13 kunt U er al wat meer over vernemen.
- \* Ook nog even dit... ons ledenboekje is alleen mogelijk dank zij  
de hulp van onze adverteerders. Denk eraan bij Uw aankopen of voor  
de dienstverleningen.

IN DIT NUMMER :

Mensen maken de geschiedenis	2 - 6
Heist Karnaval	7 - 11
Aankomst van E. Auguin te Heist	12 - 13
Tentoonstelling 'Heist, van Vissers- dorp tot Badstad'	13
In Memoriam Z 200	14