



Heyst Leeft

Beste leden en lezers,

Met dit vierde nummer van deze jaargang zit het zestiende werkjaar van HEYST LEEFT er weer op. Een echt werk-jaar, want dank zij de inzet van alle bestuursleden werd toch weer heel wat gepresteerd.

Op 10 maart werden wij in de belangstelling gebracht en vierden wij ons 15-jarig bestaan met een nieuw vaandel. Heyst Leeft was in 1990 gangmaker van de processie, waarvoor ook in Ravelingen een tentoonstelling "Heistenaars op stap" werd opgezet.

Voor de vijfde maal werd het "Festival van het Vlaamse Visserslied" georganiseerd, met stijgend succes.

De reis naar Dieppe, Fécamp en Etratat was niet alleen uit nostalgie, maar werd meteen een prachtige uitstap.

Ons "Avondje Heyst" handelde over de Vlaamse Vissers in Congo en Zaire, met film en een gesprek met ondermeer de Heistse koopvaardijman Gilbert Savels.

Ook onze zomerwandelingen door Heist, in samenwerking met de Gidsenkring Sincfal hadden ruime belangstelling.

Ondertussen is het bestuur reeds toe aan het programma '91.

MAAR KOKEN KOST GELD...

Daarom vragen wij U om ten spoedigste uw lidgeld 1991 te betalen. Voor 200 fr. bekomt U niet alleen vier maal ons tijdschrift, maar krijgt U ook vermindering op de toegangsprijs van onze activiteiten... en tenslotte zijt U lid van de grootste Heistse vereniging !

Ofwel schrijft U over op onze rekening 473-0037191-01.

Ofwel betaalt U kontant bij een van de bestuursleden.

Voor 1.000 fr. of meer bent U meteen Erelid van Heyst Leeft.

Met onze beste wensen voor een prettige Kerst en een aangenaam eindejaar tekenen wij met hartelijke Heistse groeten.

Fernand De Backere,
uw voorzitter.

Inhoud van dit nummer

2-6 : Er was eens Grand Hotel de Bruges et des Flandres

7-8 : De Onderwijsstraat in de jaren vijftig

9-11 : lijst lapnamen

12-13 : mensen maken geschiedenis

14-15 : Ode aan de heistenaars

16 : Wandelingen