

ACHTSTE FESTIVAL VLAAMS VISSERSLIED

Op zondag 27 juni 1993 was het dan zover.

Na een lange voorbereiding door het bestuur van Heyst Leeft, en een puike samenwerking met SABAM, de Marnixring en al onze sponsors, konden wij het echte festival van start laten gaan.

Eerst kregen wij de nieuwe liedjes en de genomineerde kandidaten brachten ons prachtige uitvoeringen van hun jongste creaties.

Na de pauze kwamen de traditionele liedjes aan bod, vol charme en zelfs "opgevertjes".

Het publiek, talrijk in aantal, was het met de inrichters eens : het was een prachtige, ontspannende dag en iedereen bleef dan ook in die gezelligheid om de prijsdeling te volgen.

Het nieuwe lied.

1. De landrat en de schipper – Walter Evenepoel
2. Jij machtige zee – Lode De Ceuster en Apsjaars
3. Alleen zijn – Danny Dee
4. Ostendia – Roger Vanden Berghe
5. De zee voor altijd – Stefaan Van Laere
6. Elke nacht in het havencafé – Tom Davis
7. Visser vaar toch gauw naar huis – Anne Jordens

Speciale prijs Marnix-ring : De oude schute – Walter Evenepoel

Speciale prijs Heyst Leeft : Ik word een zeeman – Tom en de Bakkersgasten.

Het traditionele lied.

1. Willy Van Bavickhove
2. Felix Demey
3. Trudy Leman
4. Yvonne Leliaert en de Heystse Schute
5. Charly Strubbe
6. Carmen Deslee
7. De Bakkersgasten.

Prijs van het publiek : Felix Demey

Met medewerking van onze sponsors :

