

Voorwoord

Met dit vierde boekje van 2000 zitten we nog in de vorige eeuw... maar het leesgenot is alvast voor de 21ste eeuw.

Een nieuw jaar, een nieuwe eeuw... en straks dus ook een vernieuwde lidkaart. Het lidgeld blijft op 250 fr, te betalen door overschrijving of bij een van de bestuursleden.

Voor het jaar 2001 hebben wij DUINBERGEN als thema gekozen.

Deze nieuwe badplaats ontstond precies 100 jaar geleden.

Wie oude foto's of leuke verhalen heeft, is uiteraard van harte welkom.

Het is onze bedoeling aan de hand van enkele interessante gesprekken een beeld op te hangen van het begin van Duinbergen en hoe het geëvolueerd is tot wat het vandaag nog is. Verhalen over de dansende wateren, Park 58, de vele adellijke families, de hotels, Le petit Casino tot de Put van Duinbergen en het Stübbenpark...

Veel leesgenot en de beste wensen van gezondheid en voorspoed voor 2001

De redactie

Bestuur Heyst Leeft

Ere-Voorzitter	Fernand De Backere, Hendrik Conciencestraat 14
Voorzitter	mr. Robert Oppalfens, Heistlaan 116
Ondervoorzitter PR	André Desmidt, Kalvekeetdijk 83
Secretaris	Marie-Christine Dezutter, Hoekestraat
Penningmeester	Bryan Utterwulghe, Onderwijsstraat 96
Bestuursleden	Engelrelst Ronny, Moefe 13
	Loncke Jozef, Kerkstraat 49
	Snauwaert Eric, Jozef Dhoorelaan 30
	Valcke Dirk, Sint-Jozefsstraat 33
	Rita Vandewalle, Zomerpad 12

Ons rekeningnummer : 473 – 0037191 – 01

In dit nummer :

1	Voorwoord – bestuur – inhoud
2 – 4	Het vliegend tapijt
5 – 8	Theophiel De Groote (vervolg)
9 – 10	Op naar betere tijden...
11 – 16	Ruzie met de paster