

Voorwoord

Welkom Joseph

't Zijn goede geesten die wederkeren, zegt een oud Vlaams spreekwoord...

Wij zijn dan ook zeer verheugd dat ere-schepen Joseph De Grootte het ere-voorzitterschap van Heyst Leeft heeft aanvaard, in opvolging van wijlen Fernand De Backere.

Joseph is de stichter van Heyst Leeft en was ook onze eerste voorzitter, met Danny Vantorre als secretaris.

Ondertussen zijn er heel wat nieuwe gezichten bijgekomen, en dat bewijst maar dat onze organisatie echt leeft.

En terecht zeggen wij nog altijd : hoe meer leven (lees leden), hoe meer vreugd !!!

Wij hopen dat wij lang zullen mogen deugd hebben van onze ere-voorzitter en dat hij met zijn niet aflatende dynamiek onze vereniging zal steunen met raad en daad.

Het bestuur

Bestuur Heyst Leeft

Ere-Voorzitter	Joseph De Grootte, O.L.Vrouwstraat 17
Voorzitter	mr. Robert Oppalfens, Heistlaan 116
Ondervoorzitter – PR	André Desmidt, Kalvekeedijk 83
Secretaris	Marie-Christine Dezutter, Hoekestraat 64 (050.515609)
Penningmeester	Jan Claeys, Badersstraat 3
Bestuursleden	Engelrelst Ronny, Moefe 13
	Loncke Jozef, Kerkstraat 49
	Snauwaert Eric, Jozef Dhoorelaan 30
	Valcke Dirk, Sint Jozefsstraat 33
	Rita Vandewalle, Zomerp pad 12
	Chris Bonny, Pannenstraat 70
	Bryan Utterwulge, Onderwijsstraat 96

Ons rekeningnummer : 473 – 0037191 – 01

In dit nummer

1	Voorwoord
2	Affiche tentoonstelling Sincfala storm 53
3.-.7	Stormnacht 1 februari 1953 – Richard Rosseel
8 – 11	Een daguitstap naar Antwerpen op 1 februari 1953 – Freddy Timmerman
12 – 16	Grand Hotel de la Plage in de frontlinie – mevrouw Van Isacker

Met dank aan Rita Peckelbeen voor de teksten