

Gelukwensen per telegram

Naar aanleiding van blijde gebeurtenissen in het leven werden vroeger telegrams verstuurd. Aanvankelijk een tekst gekleefd op een verzendingspapier. Later kleurige kaarten waarop men zijn eigen inspiratie kon botvieren.

We verzamelden een aantal wenskaarten naar aanleiding van huwelijken, en onthouden u niet de soms zeer suggestieve gedichtjes.



*Bij het aansteken van het ringsken
Werd hij meester van uw dingsken
Doet vannacht uw gedacht
En gedenkt uw nageslacht
Maar als het bed begint te kraken
Moet ge de werkzaamheden staken*

*Wenschen van geluk en zegen
Mooie bloemen, op uw wegen
Wil het lot u mee of tegen
Blijft elkander steeds genegen*

*Als gij uw roosje wilt zien bloeien
Ge moet het elke dag besproeien*

*Jonggehuwden weet het wel
Trouwen is geen kinderspel
't Is al spelen
Dat men komt met velen*

*Dezen morgen van tralala
Dezen middag van hopsasa
Dezen avond van boemlala
En dan negen maanden rond voila
En 't bruidje wordt mama*

*Op dezen schoonen dag voorwaar
Wenschen wij aan 't jonge paar
Geluk en voorspoed al te gaar
Bemin elkander in eer en deugd
De paster heeft gezeid : ge meugt
't Is nu 't moment
Geef dan maar lament
Spaar geen geld met hoopen
Gij moet er kindertjes mee koopen
Anders zal er Gutt mee loopen*

TELEGRAM

REGIE VAN
TELEGRAAF EN TELEFOON

AFGEGEVEN TE

OP

TE

N^o

*Vandaag varen
Morgen paren
Een jaar vliegen
En dan wiegen
We wenschen aan 't jonge paar
Een spruitje ieder jaar*

*Mijn oogje straalt van zoete vreugd
Hebt gij het al gezien ?
Geliefden, 't is omdat vandaag
Ik u mag mijn heilwens bien
Ik bid dat ge moogt alle twee
Door 't leven gaan
Gelukkig... en gespaard van ramp
Totdat de Heer, die voor 't altaar
U heeft vereend vandaag
Den loon kan geven van uw deugd.
Ziedaar, wat ik nu vraag
Terwijl mijn bede luide klinkt
Mijn bee die veel bevat :
God leide u, langs uw nieuwe baan
Heil u... Proficiat*