

Honderd jaar vuurtoren...

We kregen een tijd terug een inzending van de heer Jack Taymans uit Duinbergen, die zich zijn verblijf op de camping in de luwte van de vuurtoren nog goed herinnert.

Hij bezorgde ons een foto uit 1952 toen hij er kampeerde, jawel... meer dan een halve eeuw terug. Hij geeft wat uitleg: ik bevind mij op die stapel dekens van de U S Army en het meisjes in het gezelschap, ja... daar had ik eigenlijk mee moeten huwen, aldus Jack, maar het lot beschiedte er anders over...

“Wij hebben leuke dagen meegemaakt tijdens die onvergetelijke vakantie in die verschrikkelijk hete augustusmaand van 1952.

Toch is er ook iets dat mijn ganse leven zal bijblijven, een verschrikkelijk onweer dat plots opstak. Een jongen van ongeveer 15 jaar van de scholierenploeg van RFC Antwerp bleef voetballen op het strand en werd er dood gebliksemd.

Een kwartier later was het terug volle zon en ging het leven verder alsof er niets gebeurd was...”

