

Ik ben amper zestig...

Onlangs ging ik wandelen met mijn kleinkinderen toen er plots eentje vroeg:

“Opa, hoe oud ben jij eigenlijk?”

Ik wilde niet direct mijn juiste ouderdom verklappen en antwoordde daarom op zeer diplomatische wijze :

“Ik ben geboren in de tijd:

- dat de trein nog reed waar nu de tram rijdt
- toen er al enkelen een auto hadden maar niemand een rijbewijs
- toen de kinderen nog allemaal te voet naar school gingen
- toen de mensen nog luisterden naar de radio naar het soldatenuurtje, het godsdienstig halfuurtje en de bonte avonden
- toen de televisie nog niet bestond
- toen de diepvries nog niet bestond en de mensen geen frigo hadden
- toen de anticonceptiepil nog niet uitgevonden was
- toen ben nog bakte in de Leuvense stoof in plaats van de microgolf te gebruiken
- toen er nog geen bankkaarten waren en geen VISA-schandalen
- toen men respect had voor de pastoor, notaris en de onderwijzers
- toen carnaval nog taboe was in de katholieke scholen
- toen men nog brieven schreef of tikte met een typemachine (en carbonpapier)
- toen er nog geen computers waren en geen PC's
- toen er nog geen GSM's waren en geen Blackberry's
- toen er nog geen computerspelletjes bestonden
- toen men nog zelf de vaat deed zonder vaatwas
- toen er nog geen automatische wasmachines bestonden
- toen met de was nog droogde aan de draad of op de bleek
- toen men nog elke zondag naar de Mis ging
- toen de paters nog de Missie kwamen preken
- toen de juffrouwen en de meesters nog in 't klooster gingen
- toen men de vrijdag geen vlees mocht eten
- toen men in de Vasten nog moest vasten
- toen er nog een melkboer was en een bakker en brouwer aan huis kwamen
- toen de huisvrouwen nog elke dag hun boodschappen deden in de buurtwinkels
- toen de meimaand nog de maand van OLV was en men op bedevaart ging
- toen elk gezin nog bestond uit een papa en een mama
- toen men in de familie nog zorgde voor de kinderen zonder vreemde kinderopvang
- toen er nog geen AIDS was
- toen men nog spontaan op familiebezoek ging
- toen men nog zijn burens kende en 's avonds op straat nog stond te babbelen
- toen made in Japan nog wilde zeggen goedkoop en slecht
- toen made in China nog niet bestond
- toen de communisten nog achter een Ijzeren Gordijn zaten
- toen er nog geen CD's waren en ook geen DVD's
- toen er nog geen video's gemaakt werden

- toen er nog harde winters waren en hete zomers
- toen er nog geen zomertijd en winteruur waren
- toen men in 't weekend thuis moest zijn op het uur dat de jeugd nu vertrekt
- toen de scholen nog niet gemengd waren
- toen de armere mensen nog mosselen aten (getrokken op de golfbrekers)
- toen de zee nog tegen de dijk kwam bij hoog water
- toen het toeristisch seizoen nog maar zes weken duurde
- toen de mensen in de zomer hun kamers verhuurden als appartementje
- toen Saint-Michel nog de sigaret van de sportman was (?)
- toen de elektrische leidingen nog allemaal aan houten palen hingen
- toen de mensen nog een spaarboekje hadden bij de ASLK of de Post
- toen men nog betaalde in Belgisch geld en niet met EURO's
- toen er in Knokke nog geen moederhuis was
- toen de Zeedijk nog spergebied was en er op de gevels stond : Minen !
- toen er in het bosje van Heist nog bunkers stonden
- toen die van Heist nog boel maakten met die van Knokke
- toen er nog drie "pasters" waren in Heist (en er ook woonden)
- toen de eerste flesjes Coca Cola werden verkocht
- toen men kennis maakte met de eerste kouwgom
- toen de vrouwen kennis maakten met nylon kousen
- toen de pasters, frères en nonnen nog lange kleren droegen
- toen de snoepjes nog per stuk werden verkocht
- toen men in elke straat nog een paar cafés had
- toen de Stinker en de Blinker nog in zee liepen bij 't Sas van Heist
- toen men nog niet wist wat een monokini was
- toen men nog grote onderbroeken droeg in plaats van een string
- toen er nog geen autostrades bestonden
- toen er nog brouwers waren in Heist
- toen men nog niet wist wat condooms waren
- toen er gelukkig nog geen drugs bestonden
- toen we nog zilverpapier moesten inzamelen voor de negertjes
- toen ons haar behandeld werd met brillantine
- toen het oude vrouwtje Brillantine uit de Moefte noten verkocht en palmtakjes
- toen de kruideniers nog alles in 't gewicht verkochten (zonder verpakking)
- toen het huisvuil nog niet gesorteerd werd
- toen er nog niets gerecycleerd werd
- toen er nog geen verbrandingsovens bestonden
- toen iedereen begraven werd en niemand gecremeerd
- toen het OCMW nog de COO heette
- toen de vrouwen in de kerk nog iets op het hoofd moesten hebben
- toen er in de kerk nog private stoelen waren met naamvermelding
- toen de priesters tijdens de Mis het volk de rug toekeerden
- toen er in de kerk nog Latijn gesproken en gezongen werd
- toen iedereen nog zijn eigen voetpad reinigde
- toen de jongemannen nog naar het leger moesten

Men noemde dat de goeie ouwe tijd of de tijd van toen en het is moeilijk te geloven dat dit nog maar zo lang geleden is.