

Uit het oorlogsdagboek van Torten Goetinck (schepen en waarnemend burgemeester)

3 april 1941

Gisteren is er een ware ramp gebeurd. De Duitsers hebben een aangespoelde mijn doen ontploffen en al de ruiten van de zeedijk zijn er uit gevlogen. In het hotel de la plage is er geen stukje meer heel. Die prachtige grote gefumeerde spiegelruiten waren in gruis.

Het Casino heeft hetzelfde lot ondergaan en de propriëtaris zei: C'est du XXX. Hetzelfde kan gezegd worden van de verwoestingen in Frankrijk teweeg gebracht door de Duitsers.

Onze bediende Leon... zei dat dit had kunne vermeden worden tegen de Ortskommandant maar die antwoordde van neen. Had men het aan de Belgische kommandant Samyn gevraagd zei hij die kan alle bommen onschadelijk maken. En als hij vroeg wie dit allemaal zou betalen antwoordde hij: de Engelsman. Voir... disait le français.

En alzo hebben wij hier de ene miserie na de andere. De benzine wordt al schaarser en schaarser en ik kom een bericht te ontvangen dat de personenwagens die recht hebben op 30 l per maand mogen verminderd worden tot 10 l en zelfs 5 l. Doe daar wat mee!

Ik heb de vorige maand wel 100 l teveel uitgedeeld en verwacht me dan ook aan een ferme bolwassing van hogerhand maar ik doe het steeds met het gedacht wel te doen en ten beste van de bevolking. Ik heb al maanden gehad dat ik 600 tot 700 liter over had. Voor de maand april beschik ik over 2000 l dat is voor 10 personenwagens en 16 vrachtwagens.

De firma Denoyel heeft daar al 1300 l van nodig voor vervoer van mosselen. Leopold Depaepe (ludder) heeft daar ook nogal zijn part. De vissers van Heist gaan moeten naar Nieuwpoort varen gezien daar alleen nog gemijnd zal worden. Er zijn hier nog zeven bootjes die varen. Ik lig nu weer al vier dagen te bed met een keelontsteking. Ik heb de jongste tijd nogal mijn part afgezien. Het wordt een ware hongersnood in het binnenland.

Hier worden al de kleine mosseltjes van de golfbrekers afgetrokken en bij Ludders of bij Verrecas in Brugge verkocht aan 1.30 fr/kg. Er zijn hier mensen die er 200 fr per dag aan verdienen. Dit alles wordt naar de Walenstreek vervoerd en men komt dan terug met een landing kolen. Het is nu werkelijk het systeem D. 't Is te zeggen elk trekt zijn plan. Het zal natuurlijk niet lang meer duren of er zullen geen mosselen meer te vinden zijn en dit zou twee tot drie jaar duren. Wat gaan we nog al beleven? We trachten er toch de moed in te houden.

10 april 1941

Goede Vrijdag... en toch worden er nog steeds duizenden mensen vermoord. De oorlog woedt terug in alle geweld. Joegoeslavië is nu ook aangevallen door Duitsland die namelijk onhoudbaar is. Wat een leger! En welke luchtmacht! Duitsland bezet nu Noorwegen, Denemarken, Holland, België, Luxemburg, Frankrijk. Roemenië en Hongarije en Bulgarije staan ook aan hun zijde.

America heeft de volle steun toegezegd aan Engeland maar zullen ze niet te laat komen? Het zal er deze zomer wreed gevochten worden surtout in de lucht. Wij hier schijnen gelukkig buiten gevaar misschien mogen wij ons nu en dan aan een bombardement op Zeebrugge verwachten gezien de versterkingen die daar door de Duitsers gemaakt worden.

De honger begint zich geweldig te doen voelen surtout in het binnenland. Te Brussel gaan de patatten 12fr tot 14 fr/kg. De woekeraars doen gouden zaken. Wat zal er daarvan geworden ? In Heist zijn we voorzeker nog van de besten. Voor het ogenblik zijn er geen werklozen daar Willem Dhauw 400 man aangeworven heeft voor in de camouflage te werken voor de Duitsers. Ik denk dat Engeland het nooit zal opgeven maar het is te zien of de Duitsers met hun talrijke duikboren en vliegtuigen Engeland niet zal beletten bevoorrad te worden. Het is effenaf formidabel het getal schepen die dagelijks naar de dieperik gezonden worden. Hoeveel fortuinen rusten niet op de zeebodem terwijl vele mensen uitgeput zijn en sterven van de honger. En dat in de twintigste eeuw. Alle mensen vermageren en velen worden ziek niet alleen bij gebrek aan voedsel maar ook door de droevige toestand waar men geen einde aan ziet. Wat de gemeentezaken betreft is het ellendig. We hebben geen inkomsten en de hele dagen wordt ik lastig gevallen door de mensen die geld te goed hebben. Wat steekt dit ambt van dd. Burgemeester me tegen. Er komt maar geen definitieve benoeming. Gisteren vernam ik te Brugge dat de Vlaams Nationalisten hun kandidaat de coiffeur Vandierendonck voor de zoveelste keer aan de Duitsers aanbevolen hebben er aan toevoegend dat hij alleen de gepaste man was om als bekwaamheid en volksgezondheid. Ze zeggen er bij dat er geen sprake kan zijn van Goetinck gezien het een Vlaamshater was en vrijmetselaar. Ze voegen er algelijk niet bij dat ik een profiteur of dief was. Nu leven we eigenlijk op Gods genade en onze bijzondere bekommernis is van aan eten te geraken. Vele Duitse soldaten zijn er hier niet hoogstens een driehonderdtal en de bevolking heeft er niet de minste last van. Alleen zijn de meeste hotels en villa's uitgewoond en is er veel schade toegebracht. We hebben aan de Kommandatur te Brugge de namen en ouderdom van al de gemeenteraadsleden moeten zenden en welk ambacht ze uitoefenen. Ik denk dat er weldra geen gemeenteraad meer zal besturen. Gisteren werd er een kinderlijkje gevonden in de kolenkelder van de bazar parisien.

Het schijnt dat het er al maanden lag. Nog iets door de armoede of misschien van een bedrogen meisje door een soldaat ?

VOORINTEKENING NIEUW BOEK DE VENT EN ROELS

Niet minder dan 304 blz en 1000 foto's in beperkte oplage gedrukt (750 exemplaren).

Via voorintekening slechts € 49,50 zie overschrijvingsformulier in bijlage.

