

Het ereperk der oudstrijders op het oude kerkhof van Heist André Desmidt



Het was de heer Marcel Deblauwe die mijn aandacht vestigde op het graf (gedenksteen) van een Corsicaan te midden onze Belgische oudstrijders op het oude kerkhof in Heist. Herkenbaar aan het Franse vlagje rechts boven. Het betreft **Jean Fratani** (1893 – 1966) die zoals velen tijdens de Eerste Wereldoorlog gevlucht was naar Frankrijk en in Parijs huwde met Martha (Albertine) Deblauwe (° Varsenare 1898 en + Parijs 1943) de zus van Oscar Deblauwe. Jean Fratani werkte in het bankwezen. Hij was oudstrijder 1914-1918 bij het Franse leger.

Zijn echtgenote stierf op jonge leeftijd (amper 45 jaar oud) en de weduwnaar vestigde zich in Heist in de Kerkstraat. Hij liet twee kinderen na. In Heist genoot hij er van het gezelschap van zijn twee schoonzussen.

Wat God doet, is altijd welgedaan.

†

HIJ ONTVANGE IN DE EEUWIGE VREUGDE
DE ZIEL VAN HEER

Jean Fratani

weduwnaar van Mevrouw Albertine DEBLAUWE
geboren te Antisanti (Korsika) op 1 januari 1893 en
godvruchtig overleden te Knokke op 28 juli 1966,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Oudstrijder 1914-1918.

Hij was lid van de Bond van de Christelijke Gepensioneerden.

Zoek eerst het Rijk Gods en zijn gerechtigheid en
al het overige zal u erbij gegeven worden. Mt 6,33

Wie Mij belijden zal voor de mensen, hem zal Ik be-
lijden voor Mijn Vader, die in de Hemel is.

Mt 10,32

Een wijs en goed man heeft het tijdelijke met het
eeuwige verwisseld. Eenvoudig in zijn omgang,
standvastig in zijn geloof en betrouwbaar in zijn ge-
bed heeft hij zijn leven weten te leiden tot een
voortdurende opgang naar rechtschapenheid en
kristelijke deugzaamheid.

Beproevingen werden hem niet gespaard, maar
steeds bleef hij vol moed: betrouwen op de god-
delijke voorzienigheid waren voor hem geen ijdele
woorden.

Bien chers enfants et petits-enfants, je vous remer-
cie de votre sollicitude et de votre affection à mon
égard. Dieu seul est le maître de la vie et de la mort.
Il a voulu que je m'en aille: que son ordre soit res-
pecté et son Saint Nom béni. Je vous remets entre
les mains de la Providence: qu'Elle vous garde et
nous réunisse là-haut.

Prions - Nous vous recommandons, Seigneur, l'âme
de votre serviteur Jean afin qu'en sortant de ce
monde il vive en vous et obtienne de votre bonté
et de votre miséricorde infinie le pardon des offen-
ses que la fragilité de sa nature lui a fait commettre,
nous vous en supplions par Jésus-Christ Notre
Seigneur.

Miséricordieux Rédempteur, accordez à notre cher
défunt la vie éternelle.

De familiën

FRATANI, DEBLAUWE,
GUERRINI en LEFÈVRE.

*bedanken U van harte voor de blijken
van Kristelijke deelneming en gebaden.*

Begr. M. Rotsaert, Heist – Eddy-Druk