

gotische torentjes, heeft in muren merkwaardige versieringen, dit zijn metselaarstekens.

Na het avondmaal in Poperinge, dankte de Voorzitter René De Keyser de twee gidsen voor de uitstekende begeleiding; de bestuursleden die de reis organiseerden voor de degelijke voorbereiding en de leden voor hun deelname aan deze prachtige reis.

De avond begon reeds te vallen toen Michel Casert ons opnieuw de plaats aanduidde waar tijdens de Eerste Wereldoorlog dokter Mac Crae zijn onvergetelijk gedicht opstelde: "In Flanders fields where poppies grow / Among the crosses row by row / That mark our place ...".

&
& &

4. Kasteelomwalling van Lissewege.

Begin juli 1984 werden in de tuin van het station te Lissewege, naast de Upperhofstraat, delfwerken uitgevoerd voor de grondvesten van een nieuw te bouwen woning.

In het midden, parallel met de spoorweg, diende men tot twee en een halve meter diep te graven vooraleer op vaste grond te stoten.

Men kwam op de bodem van een droge sloot terecht met halfgefossiliseerd hout, turf en lisplanten. Een zwaar "eersgat" van een boom moest men terplaatse laten.

Het blijkt duidelijk dat men hier op de buitenomwalling van het Kasteel van Lissewege gestoten is. De bouwheer verzekerde ons dat er geen stenen of scherven aanwezig waren.

Johan Ballegeer.

& & &
& &

5. Het Kasteel van Oostkerke.

De 21 juli werd voor Oostkerke, voor de Sint-Guthagokring, en in 't bijzonder voor onze voorzitter René De Keyser een zeer mooie dag.