

## Zomer '99

Wilgen wiegen van geluk  
op ritme van zucht zomerwinden  
wisselen wat woorden,  
licht als blaren

Het beekje kabbelt verder  
op 't getater van het water  
en spiegelt zich  
aan zon en watten wolken

De velden slapen loom  
hun middagdutje en droom,  
het wachten wordt verwachten-  
wyl weilanden  
het grazen beu,  
zich troosten in gelatenheid.

En alles komt tot rust  
alsof de lucht  
de aarde kust.

L. de Bruycker, past. em.